

□ «*Η τράπεζα είναι ένα μέρος που θα σου δανείσει χρήματα αν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν τα χρειάζεσαι*».

(Μπομπ Χοπ, διάσημος κωμικός ηθοποιός).

Είναι μια «αρχή» που φαίνεται ότι οι τράπεζες την τηρούν με ευβλάβεια στην εποχή μας, εν μέσω κρίσης κι ενώ παραμένει άλυτο το γνωστό πρόβλημα με την προσδοκώμενη και μη πραγματοποιούμενη ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας...

Οι οικονομικά ισχυροί, γενικότερα, περιμένουν κι από την κρίση να κερδίσουν. Και η ασφάλεια είναι πια το ζητούμενο κι από αυτούς, τους, κάποτε, κατ' εξοχήν ριψοκίνδυνους. Πάει, έγιναν κι αυτοί «δημόσιοι υπάλληλοι»...

Και το κράτος;;;;;;

Γι' αυτό, αν θέλουμε να ελπίζουμε στο καλύτερο, ας μην περιμένουμε παθητικά, πρέπει να βοηθήσουμε πρώτοι εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας (ή γενικότερα να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους - γιατί και το να βοηθάς τους άλλους είναι κίνηση, και μάλιστα σημαντική, εξόδου από μια στασιμότητα...). Και στη σημερινή εποχή και στη σημερινή κρίση υπάρχει φόβος και παθητική αναμονή. Περιμένουμε όλοι κάποιος άλλοι να πάρουν μέτρα να σωθούμε...

Για τον ίδιο λόγο είναι πολύ χρήσιμο να προσέξουμε και την πληροφορία που διαβάζουμε στα Νέα της 16.3.09, («Τι λένε οι ειδικοί...», σελ. 58,) ότι περίπου 100 από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ είχαν κάνει έναρξη δραστηριοτήτων το 1981-1983, εν μέσω μεγάλης ύφεσης.

Και τις είχαν ιδρύσει άνθρωποι που είχαν χάσει τη δουλειά τους...

Κάποτε οι άνθρωποι αντιδρούσαν πιο δυναμικά στις κρίσεις... Πιο δημιουργικά, πιο ενεργητικά, πιο αισιόδοξα, πιο θετικά... Γιατί όχι και τώρα;

□ *Λάμπρος Κουλελής*